

Noorwegen Winterse arrensleetocht inclusief 3-gangen diner, Trysil



Idyllischer kan niet, een tocht met een arrenslee door het winterse landschap! Deze trip neemt je mee door het rijk van de eland, de koning van de Scandinavische bossen.

REISOMSCHRIJVING

Het geluid van bellen en het licht van de fakkels volgen je op de sfeervolle tocht. Voel de rust wanneer het paard en de slee een bocht maken naar het winterse bos. Het enige wat je hoeft te doen is te genieten van de frisse lucht en je omgeving terwijl je in de slee zit onder warme rendierhuiden. Het doel is onze warme lavvu-tent, diep in het bos. Bij binnenkomst wordt er een heerlijke snack geserveerd voor zowel twee- als vierbenigen.

Tijdens de dinertocht word een 3-gangenmaaltijd geserveerd.

Met een arrenslee door het magische winterlandschap en tevens het rijk van de Eland. Je hebt begeleiding van een ervaren gids.

Duur: 2 uur

Vertrek: 18:00u

DETAILS

Min. aant deelnemers:

4

Minimum leeftijd:

0 jaar. Voor het hele gezin.

Inbegrepen materiaal:

Warme deken voor tijdens de tocht in de slee.

Tijdens de middagtocht een snack van boven het kampvuur,
tijdens de avondtocht een 3-gangendiner.

Zelf mee te brengen:

Fotocamera